

## Reis van je leven

# 'Reizen is je laten leiden'

An Janssens (32) en Tom Nijsmans (37) raakten de stress van het werkleven beu en besloten hun boeltje te pakken voor een lange en onvergetelijke reis. Op 18 september 2013 begon het koppel aan hun avontuur. 'Not in a hurry' is de populaire blog waarop ze hun reis beschrijven. De naam liegt er niet om. Goed acht maanden na hun vertrek zijn ze nog steeds onderweg, op zoek naar ervaringen en culturen waar de meesten van ons enkel over dromen. Dit is hun relaas.



**A**n en Tom werkten jaren als collega's samen voor een opleidings- en adviesbureau. Door hun sleutelposities in de firma klopten ze lange, vermoeiende dagen. "Hoewel onze inspanningen voor het nodige succes zorgden, werd het ons op een gegeven moment te veel. Ook lichamelijke complicaties bleven niet uit. Na lang nadenken besloten we uit het bedrijf te stappen. Midden juni 2013 stopten we beiden met werken. In de maanden die aan deze beslissing voorafgingen – professioneel een zware periode – sluimerde de droom om voor langere tijd op reis te gaan al in onze gedachten. Naarmate de tijd vorderde, werd deze fantasie realistischer. Waarom zouden we het immers laten? Hoeveel keer in een mensenleven zit een koppel in dezelfde periode zonder werk? We wilden voor één keer echt breken met alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die normaal onze dag bepaalden, en wilden genieten van de totale rust van het reizen. Heel wat mensen delen onze droom, maar doen het uiteindelijk niet omdat ze altijd een reden vinden waarom het 'niet het moment is'. Wij besloten om er voor de volle honderd procent voor te gaan. Nu of nooit. Op 18 september stapten we op het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Het begin van een lang verhaal."

### Met de trein naar Siberië

Ze kozen voor Rusland als vertrekpunt omdat de Trans-Mongolië Express al heel lang op hun todolijstje stond. Een treinreis van west naar oost, die van Moskou via Siberië en Mongolië uiteindelijk naar Peking leidt. "Dit deel van de reis was een absoluut hoogtepunt. Het sporen was een avontuur op zich. We trokken op korte tijd door vijf tijdzones en maakten de eerste vier dagen geen enkele tussenstop. Vrij nefast voor je biologische klok. Wanneer we uiteindelijk wel stopten, zorgde dat voor indrukwekkende ervaringen. Zo trokken we drie dagen met een soort Russische Rambo rond het Baikalmeer in Siberië, in een tempo dat zo hoog lag dat we bijna moesten lopen om hem bij te kunnen houden. Het landschap was er ronduit verbluf-

fend: wilde bossen in herfstkleuren zover het oog reikt, langs een meer zo groot als België met in de mistige verte aan de overkant een gebergte dat als twee druppels water op de Alpen lijkt. Zoiets maakt alle ontbering en uitputting meteen de moeite waard."

### Op bezoek bij Tolkien

Ook Nieuw-Zeeland was een prachtervaring. Het stel kreeg er het gezelschap van twee vrienden en ze besloten zich aan de Tongariro Alpine Crossing te wagen. "Dat is een wandeling van meer dan twintig kilometer op en over de vulkanen van het noordelijke eiland. Ook dat was een zware tocht en geen aanrader voor mensen met een minder goede conditie, maar de beloning was weer groot. We klonnen helemaal naar de top van verschillende vulkanen, kwamen langs schitterende groene kratermeren en liepen zelfs voorbij de echte Mount Doom uit de *Lord of the Rings*-films – die in realiteit overigens Mount Ngauruhoe heet. Nog een climax, maar helemaal anders, was ons verblijf op Nanucu (Fiji), een heel klein, onbewoond en ongelofelijk paradijselijk eiland dat bijna onbereikbaar is. Fiji bestaat uit meer dan driehonderd eilanden en om op Nanucu te raken moet je eerst 24 uur op een ferry naar het noordelijke eiland Taveuni reizen, om van daaruit, als de zee voldoende kalm is, nog eens drie uur in een klein bootje over open water te varen. Wie hier voet aan wal zet, zal van geen enkel ander strand nog onder de indruk zijn."

### Van hot naar her

"We maakten zoveel mee dat het moeilijk is er een kort overzicht van te geven. We bezochten het eiland Komodo en spotten de gelijknamige varanen in het wild. We trokken naar Angkor Wat en slaagden er door tips van locals in een aantal tempels helemaal alleen te bezoeken, ver uit de buurt van andere toeristen. We zagen Lukaku scoren tijdens Kroatië-België in een Belgisch café in Peking. In het stadion voor de wedstrijd Spartak-CSKA Moskou zagen